

# Buurtgezinnen present op Duuve te Gek

## Wietske Glaser en Nicole Burgers hopen op mooie gesprekken

**DUIVEN** – Even op adem komen en de zorg voor een kind aan iemand anders overdragen. Het klinkt zo simpel, maar de stap naar Buurtgezinnen kan een drempel zijn. “Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden,” vertelt Wietske Glaser, coördinator van Buurtgezinnen in Duiven en Westervoort. Samen met haar collega Nicole Burgers, buurtgezinnencoördinator in Zevenaar, wil ze tijdens Duuve te Gek in gesprek gaan met gezinnen die steun nodig hebben en met gezinnen die steun kunnen bieden.

*Door Alie Engelsman*

“We brengen gezinnen bij elkaar onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’. Vaak is die steun hard nodig. Daarbij kun je denken aan alleenstaande ouders, die amper toe komen aan het zorgen voor zichzelf. Ook gezinnen waar een extra zorgtaak ligt, hebben baat bij een adempauze. Voor de kinderen is het fijn om in een of meerdere dagdelen mee te draaien in een gezin waar ze ook liefde en aandacht krijgen.” Voor iedereen een win-winsituatie, want steungezinnen vinden het fijn om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. “En het is gewoon leuk en gezellig om te doen.”



*Nicole Burgers (links) en Wietske Glaser.*

Beide coördinatoren vinden de kennismaking met de gezinnen belangrijk en besteden daar veel tijd en aandacht aan. “We bezoeken zowel het vraaggezin als het steungezin thuis. Dat is laagdrempelig. We nemen de tijd en kijken niet zo nauw op de klok. Uiteraard horen we tijdens het kennismakingsgesprek waar de behoefte ligt bij een vraag-

gezin en welke hulp een steungezin kan bieden. Soms is het een gepuzzel om de juiste match te vinden. Maar het komt ook voor dat zich een steungezin aanmeldt, waarvan we direct al denken ‘die past prima bij dat vraaggezin.’” Wietske en Nicole vangen zelf ook kinderen op in hun gezin. Bij Wietske gaat dat om de zaterdag, Nicole heeft op woens-

dagmiddag een extra gezinslid in huis. “Zo moet je dat wel zien. Het kind, dat je opvangt, maakt op dat moment echt deel uit van jouw gezin. Je gaat geen extra leuke dingen doen, maar als je op zaterdag naar het voetbalveld gaat om je eigen kind aan te moedigen, dan gaan het kind gewoon mee. Een steungezin is een veilige, maar ook leuke plek,

waar een kind uit een vraaggezin zich thuis voelt. Vraagouders moeten hun kinderen ook met een gerust hart bij een steungezin achter kunnen laten, om later, als ze zelf weer wat opgeladen zijn, weer een blij en tevreden kind op te kunnen halen. Daardoor gaat het in het gezin ook beter.”

“Als steungezin haal je voldoening, maar vooral veel plezier uit de hulp die je biedt. Je bouwt een band op met het kind en met de ouders. Het is mooi om te zien hoe het kind groeit en zich ontwikkelt. Sociale vaardigheden worden als vanzelf aangeleerd. Ook de vraagouders durven meer te vragen en bouwen een netwerk op. Een sociale kring is eigenlijk een beter woord,” vindt Nicole. Wietske vult aan: “Vroeger was het heel gewoon dat je als kind bij burens of bij grootouders ging spelen als je moeder druk was of even tijd voor zichzelf wilde. Tegenwoordig zijn er veel gezinnen die niemand hebben om op terug te vallen of, als ze dat al wel enigszins hebben, niet om hulp durven vragen. Het nabuurschap van vroeger, dat is eigenlijk wat we proberen op te bouwen met Buurtgezinnen.”

Meer informatie:  
[www.buurtgezinnen.nl](http://www.buurtgezinnen.nl)